

AL-MİZAN: DÜNYA ÇEVRE SÖZLEŞMESİ



İÇİNDEKİLER

EXPO 2020 DUBAİ

02

3 MART DÜNYA YABAN HAYATI GÜNÜ

05

HABER VE ETKİNLİKLER

09

ÖNERİ KÖŞESİ

13

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

16

Dubai Expo 2020'de Sürdürülebilir Bir Geleceğin 'Vahası'

Mizan Bülteninin Mart sayısı ile karşınızdayız. Ekip olarak geceli-gündüzlü çalışarak Bültenimizi bu sefer zamanında çıkmayı başardık.

Bunda aramıza yeni katılan üniversitemiz doktora öğrencisi İlayda Tüter'in de katkısı var.

Bu takdim yazısında ziyaret ettiğim Dubai Expo 2020 fuarından bahsetmek istiyorum. Zira dünyada yükselen çevre, iklim ve sürdürülebilirlik konusundaki eğilimi çok güzel sergilemiş.



Küresel çapta bilgi birikimini daha yaşanılır bir dünya için bir araya getiren organizasyonlar olan EXPO'larda, ürünlerden çok fikirler, kültürler ve dünyanın geleceği için projeler sergileniyor.

Dünyanın en eski ve en büyük uluslararası etkinliklerinden biri EXPO, başka bir deyişle "Dünya Sergisi", beş yılda bir düzenleniyor ve altı ay sürüyor. Katılımcıları arasında devletler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve şirketler yer alıyor.

İlk Dünya Sergisi, 1851'de Londra'da yapıldı. Telefon ilk kez 1876 yılında Philadelphia EXPO'sunda, Mikrofon ilk kez 1878 yılında Paris EXPO'sunda, Faks makinesi ilk kez 1904 yılında Saint-Louis EXPO'sunda Televizyon ilk kez 1939 New York EXPO'sunda sergilenmişti.

Dubai'yi Hasan Kalyonu Üniversitesi Kurucu Rektörü iken 2013 yılında ziyaret etmiş ve çok etkilenmişim. Ziyaretim sırasında bu ülkedeki BİLİM ŞEHRİNİ de ziyaret etmiş; bu küçük körfez ülkesinin bu konudaki başarı ve vizyonunu takdir etmişim.

Bu yılki ana tema "Sürdürülebilirlik".

Her şey buna göre tasarlanmış.

7-13 Şubat 2022 tarihlerinde Malezya Sürdürülebilir Tarımsal Ürün Haftası çerçevesinde Dubai'deki Expo 2020 etkinlikleri çerçevesinde "Sürdürülebilirlik" konulu bir etkinlik planlandı.

Etkinliğin amacı Malezya palmiye yağının sürdürülebilirliğini tartışmaktı.

Bu çerçevede yapılan bir panele konuşmacı olarak katıldım.

Konuşmamın başlığı "Sürdürülebilirlik Ahlakı: Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Herkes İçin İnsana Yakışır İş" idi.

İtalyan bilim insanı Prof. Dr. Pietro Paganini ile Fuarı gezme imkânım oldu. Fuar gerçekten büyüleyiciydi. Mükemmel bir şekilde tasarlanmış. Ancak en sevindirici tarafı iklim ve çevre sorunlarının nihayet anlaşılmaya başlanmış olmasını görmek.

Mevcut hayat tarzımızın ve tüketim alışkanlıklarımızın sürdürülemez olduğu anlaşılmaya başlanmış. Geç de olsa iyi bir haber. Expo 2020 Dubai'nin Sürdürülebilirlik Pavyonu, "yarının gerçeklerini bugünden" sergiliyor.

Mega etkinliğin hedefleri, BAE'nin temel stratejik hedefleriyle de yakından uyumlu. Expo 2020 Dubai bugün, dünyanın refahının yeni nesil koruyucuları için bir ilham kaynağı olarak tasarlanan bir Sürdürülebilirlik Pavyonunda sergilenmiş.

Daha yeşil ve daha temiz bir geleceğe doğru ivmeyi hızlandırmaya yardımcı olacak genel bir stratejiye tasarlanmış.

Bir diğer güzellik ise ülkedeki neredeyse tüm öğrencilerin fuarı ziyaret etmesinin sağlanması. Buna üniversite öğrencileri de dahil. Fuarı ziyaret için dünyanın her yerinden gelen turistleri de unutmamak lazım. Bundan dolayı bazı yerlerde uzun kuyruklar oluşmuş. Meraklıysanız beklemek zorundasınız.

Öğrenciler girişte aldıkları Fuar Karnesini ziyaret ettikleri her noktada imzalatmak zorundalar. Öğrencinin gezdiği ve ziyaret ettiği yerlerin haritası ortaya çıkıyor. Gelecek için iyi bir belge.

Katıldığım bir öğrenci grubuna suyun hikayesi anlatılıyordu. Bir diğer gruba da İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ne olduğu görsel olarak açıklanıyor; öğrencilere konuyla ilgili materyaller veriliyordu.

Her yaştan öğrenciyi dikkatle izledim. Gözleri ışıltılı ve umut dolu. Onlara baktıkça umut doldum.



Kendi kendime: Mevcut sorunların sebebi biziz. Çözümü inşallah bu gençler bulacaklar. Yeter ki onara fırsat verelim. Yenilikçi fikirlerine ve projelerine engel olmayalım. Gelecekte onlar yaşayacak. Gelecek hakkında söz sahibi olmak da onların hakkı. Çevre ve iklim konusunda bir şeyler yapmak için bilgilenmek ve motivasyon şart.

Dubai Fuarı bu konuda güzel bir örnek olmuş.

Mart ayında birçok etkinliğimiz olacak.

Bizi takip etmeye devam edin.

Birlikte gezegenimiz ve gelecek nesiller için yapabileceğimiz çok şeyler var.

İbrahim Özdemir - Çevre Ahlakı Forumu Direktörü

Sürdürülebilirlik Tartışmaları Dubai'de

**PALM OIL SUSTAINABILITY
Debate @ Dubai**

DATE | 9 February 2022
TIME | 10.00 am - 1.00 pm
VENUE | Movenpick Hotel Jumeirah Beach

Moderator
Dr Ruslan Abdullah
Director Science, Environment &
Sustainability Division
Malaysian Palm Oil Council

Panelist 1
Galau Melayong
Head of Sustainability,
Sarawak Oil Palm Berhad,
Malaysia

Panelist 2
Mohamad Hafez Abdul Raheem
CEO, Malaysian Palm Oil
Certification Council

Panelist 3
Prof. Pietro Paganini
Founder,
Competere -
Policies for Sustainable
Development

Panelist 4
Prof. Ibrahim Ozdemir
Professor of Philosophy,
Uskudar University, Turkey.

Dubai'deki Expo 2020'de gerçekleşen Malezya Sürdürülebilir Tarımsal Emtia Haftası ile birlikte 'Sürdürülebilirlik Tartışması' başlıklı düzenlenen özel bir etkinlikte 4 panelistten biri Prof. Dr. İbrahim Özdemir oldu.

Canlı tartışma, özellikle palmiye yağı endüstrisinde sürdürülebilirliği yönlendiren konularda paydaşların farklı bakış açılarını keşfetmeyi amaçladı.



**WORLD
WILDLIFE DAY**
3 MARCH

3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü

Nesli Tükenmekte Olan Hayvanlar

BM yeryüzünü paylaştığımız yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması konusunda farkındalığı artırmak amacıyla 3 Mart'ın Dünya Yaban Hayatı Günü ilan edilmesine karar verdi (20 Aralık 2013).

Yabani türlerden faydalanmak insanlık tarihi ile başlamıştır. Bu faydalanmanın şekli temelde beslenme, giyinme ve tıbbi anlamda türlerden yararlanma olsa da zaman içerisinde çok farklı boyutlara ve amaçlara ulaşmıştır.

Kürkleri, derileri ve dişleri değerli giyim eşyaları ve aksesuarlara dönüşen, koleksiyoncular için vazgeçilmez parçalar haline gelen, organları, parçaları ve türevleri pahalı restoranların menüsünde yer alan, sağlık, güzellik, gençlik için kıymetli ilaçları talep edilen yabani hayvan ve bitki türleri hızla yok edilmeye, yasalara rağmen büyük kaçakçılıklara konu olmaya başlamıştır.

Kaçakçılık, yasa dışı avcılık ve her türlü yaban hayatına karşı işlenen suçlarla mücadelede etkili yöntemler geliştirilmeli, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle yabani türler, onlardan elde edilen parça ve türevlerin talep görmesinin önüne geçilmelidir.

Sebepleri:

- Nüfusun artışı,
- Teknolojik ilerlemeler,
- Yoğun sanayileşme,
- Şehirleşme ve tarımsal uygulamalar sonucunda ortaya çıkan kirlilik,
- Yaşam alanlarının kaybı.

Bu etkenler yabani türler üzerindeki baskıları iyice artırarak günümüzde dünyada ve ülkemizde pek çok türün neslini yok olma eşiğine getirmiştir.



İnsanların yaşam alanları ve yolları, sportif ve doğa aktiviteleri, turizm arayışları iyice genişleyerek yabani türlerin yayılış alanlarına nüfus etmektedir. Yaşam alanlarında yapılaşma, kirlilik, radyasyon, manyetik alanlar ve gürültünün arttığı ortamlarda yabani türlerin nesillerini idame ettirme şartları gittikçe zorlaşmaktadır.

İnsan aktivitelerinin yaban hayatı üzerindeki etkilerini en aza indirecek önlemlerin alınması, doğru ve uygulanabilir kuralların konulması ve bazı alanlarda ise hiçbir insan faaliyetine izin verilmeyen yaban hayatı rezervlerinin ayrılarak daha sıkı koruma tedbirlerinin alınması geleceğimizin sigortası olarak düşünülmelidir.

Bilimsel bir kural olarak ekosistemlerde yabani hayvan ve bitki türlerinin doğal olarak varlığı ve çeşitliliği sağlıklı ekosistemlerin göstergesidir. Yabani türlerin birbirleri arasında ve hava, su ve toprakla olan ilişkisi yeryüzünü insanlar için yaşanabilir kılmaktadır. Bu dengenin (MİZAN) sadece insan lehine bozulduğu, türlerin azalarak yok olduğu bir dünyada insanlığın sürdürülebilirliğini düşünmek hayal olacaktır.



“Yaban hayatı açısından zengin bir ülke olan Türkiye’nin taraf olduğu CITES, Bioçeşitlilik, Bern ve benzeri sözleşmeler kapsamında önemli sorumlulukları bulunuyor.

Yaylalarımızda açan kardelenler, gökyüzümüzde uçan turnalar, dağlarımızda gezen ceylanlar, kumsallarımızda yavrulayan deniz kaplumbağaları ve denizlerimizi şenlendiren yunuslar bu sözleşmeler kapsamında korumakla yükümlü olduğumuz türlerden yalnızca birkaçıdır.

Ancak ne yazık ki yaban hayatımızı oluşturan türleri ve onların yaşam ortamlarını çeşitli nedenlerle kaybetmeye devam ediyoruz.

IUCN’e göre ülkemizde nesli tehlike altında bulunan tür sayısı 179’a çıktı.

Bu eğilimin tersine çevrilmesi için kamu kuruluşları, sivil toplumu, bilim dünyası ve iş çevreleri ile toplumun bütün kesimleri arasında işbirliği şarttır.” Dr. Sedat Kalem,
WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü



DURUM:

Koruma grubu WWF tarafından hazırlanan önemli bir rapora göre, yaban hayatı popülasyonları 50 yıldan kısa bir sürede üçte ikiden fazla azaldı. Rapor, bu "felaket düşüşün" herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermediğini söylüyor.

Doğanın daha önce hiç görülmemiş bir oranda insanlar tarafından yok edildiği konusunda uyarıyor, WWF CEO'su Tanya Steele: Ormanları yaktığımız, denizlerimizi aşırı derecede avladığımız ve vahşi alanları yok ettiğimiz için yaban hayatı "serbest düşüşte" diyor.

"Evimiz dediğimiz tek yer olan dünyamızı mahvediyoruz, burada Dünya'da sağlığımızı, güvenliğimizi ve hayatta kalmamızı riske atıyoruz. Şimdi doğa bize umutsuz bir SOS (yardım çağlığı) gönderiyor ve zaman azalıyor."



3 Mart Dünya Yaban Hayatı
Günü kutlu olsun.

Sizler de #WWD2022 Kutlamalarına Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Destek Olabilirsiniz!

2014 yılından bu yana her 3 Mart'ta kutlanan WWD yani World Wildlife Day kapsamında bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor. Pandeminin başlaması üzerine çoğu oluşum kampanyalarını sosyal medya hesapları üzerinden sürdürmektedir.

WWD kapsamında da kampanya sosyal medya mecraları üzerinden hazırlanmış posterler ve belirlenmiş olan tagler ile kutlanılarak geniş bir kitleye ulaşılması hedefleniyor.

Bu yıl için belirlenen tagler;
#WWD2022,
#WorldWildLifeDay

Kampanyaya destek olmak isteyen kişiler gerekli bilgilere ve hazırlanmış olan posterlere [bu site](#) üzerinden ulaşabilecek.



Hadis-i Şeriflerde Hayvanlar



Kur'an'ın konuya verdiği öneme paralel olarak, Hz. Peygamber'in de hayvanların korunması, onlara merhamet ve şefkat gösterilmesi konusuna çok önem verdiği görülmektedir. Onun hayvanlara şefkat gösterilmesi, korunması, eziyet edilmemesi, aşığılanmaması konularında gösterdiği titizlik gerçekten de dikkat çekicidir.

Günümüzde, Allah'ın en mükerrem yarattığı insana her türlü işkence ve zulümler hâlâ uygulanırken, Hz. Peygamber'in (SAV) hayvanlara işkence ve zulüm yapılmasını yasakladığı görülmektedir. Bu çerçevede, Hz. Peygamber (SAV) Müslümanlara sadece insanlara değil, bütün canlılara karşı merhametli olmalarını öğretmiştir.



"Merhametli olanlara Rahman (yani merhamet sahihi olan Allah) merhamet eder. Yerde olanlara merhametli olun ki, gökte olanlar da (melekler) size rahmet etsin." (Tirmizi, Birr 16).

Yine yukarıda ifade edildiği gibi, "Haksız olarak bir serçeyi öldüren, Cenab-ı Hakk kıyamet gününde hesap soracaktır." (Ebu Dâvud, 2/11) Ayrıca Hz. Peygamber (SAV)'in, kuşların yuvalarının bozulmamasını, yumurta ve yavrularının alınmamasını da emretmiştir. (Buhâri: El-Edebü'l-Müfred, 139)

Allah'ın Resülüyle bir seferde idik. Yanında iki yavrusu bulunan serçe biçiminde bir kuşa rastladık. Yavruları yakalayiverdik. Bunun üzerine anneleri, feryat ederek kanatlarını çırpmaya başladı. Resulallah dönüp de yaptığımızı görünce: 'Bunu yavrusundan kim ayırdı? Yavrularını ona iade edin' dedi. Biz de onları serbest bıraktık. (Ebu Davud, III., 125-6)

'Hayvanları sulamakta bize de sevap var mıdır?' diye sorduklarında Rasulullah şöyle cevap verdi: "Yaşamakta olan her canlıyı sulamakta sevap vardır." (age, c.VII, 223)

"Biz bir konaklama yerine geldiğimizde hayvanların yüklerini çözüp(onları istirahatete terk etmeden) namaza başlamazdık." (Ebu Davud, Cihad, 48)

İslam Düşüncesinde 'Mizan' Kavramı Çalıştayı

**İSLAM DÜŞÜNCESİNDE
"MİZAN" KAVRAMI
ÇALIŞTAYI**

**İNSAN VE TOPLUM
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**

Moderatör
Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Kültür Bakanlığı ve
Üsküdar Üniversitesi Başkanı

Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR
Üsküdar Üniversitesi, İİBF Başkanı

Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ
Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. İshak ÖZGEL
Sakarya Üniversitesi, İktisatçı

Prof. Dr. Abdulaziz HATİP
Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Recep ARDOĞAN
Sakarya Üniversitesi, İktisatçı

Dr. Siracettin ASLAN
Arçelik Üniversitesi (Marmara)

23 Şubat 2022, Çarşamba
13:30 - 17:30

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke
Nermin Tarhan Konferans Salonu

Zoom : uskudar-edu-tr.zoom.us/j/99327755272
YouTube : youtube.com/uskudaruniversitesi

uskudar.edu.tr 0216 400 22 22 uskudaruniversitesi uskudarun uskudaruniversitesi uskudarun

Daha önce iklim değişikliği, küresel ısınma ve küresel kirlenmeden bahsedenlerin sadece idealist olarak görüldüğünü belirten Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Artık bu kişileri idealist değil realist olarak görmek gerekiyor." dedi.

İnsanın doğaya yaklaşırken hem merhametli hem de adaletli olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Tarhan, modernizm ve kapitalist sistem ile merhamet ve adalet dengesininin, doğaya saygının bozulduğunu kaydetti.

Tarhan, bu asrın en önemli hastalığı olarak tanımladığı bencilliğin doğayı tahrip eden bir hastalık olduğunu da sözlerine ekledi.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen İslam Düşüncesinde "Mizan" Kavramı Çalıştayı'nda mizan kavramı Türkiye'nin farklı üniversitelerinden konunun uzmanları tarafından değerlendirildi.



"İnsan doğanın dengesini bozuyor"
Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Üniversitemizin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen "İslam Düşüncesinde "Mizan" Kavramı Çalıştayı" etkinliği Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 13.30'da gerçekleşti. Moderatörlüğünü Prof. Dr. İbrahim Özdemir'in yürüttüğü çalıştay 7 konuğu ile mizan kavramı üzerine derinlemesine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Haberin tamamını [linkten](#) okuyabilirsiniz. Çalıştayın tamamını [linkten](#) izleyebilirsiniz.



İNSANLIĞIN DERDİ NE? Sürdürülebilir Bir Gelecek Tasarlamak



Yaşam bağlantısal bir döngüdür. Bu durum ise Yunanca bir kavramda dile gelir: Pharmakom. Günümüzde eczacılık ile ilişkilendirilen bu kavramın anlamı: deva, zehir ve günah keçisidir. Aslında her kavram kendi bağlamında değerlendirildiğinde deva da olabilir, zehir de günah keçisi de...

- Peki bu durumda kültür, medeniyet ve teknik çare midir, zehir midir?
- İnsanın doğanın karşısında kalmak için ürettiği teknik bugün bir açıdan da kendi kendisini yok etmesine yol açıyor olabilir mi?
- Batı felsefesine göre insan doğadan üstün olarak görüle dursun başka kültürler ve medeniyetler bu konu hakkında ne demektedir?
- Düşünecek olursak insan ne için yaşar, ve insan olmak insan için ne anlama gelmektedir?

Bu videoda da anlatıldığı üzere çevre ve iklim krizi çok boyutludur; ahlaki, kültürel ve teknik boyutları incelenmelidir. En önemlisi de insanı 'merkeze' alan bir karşı okuma bizi kapımızda bekleyen krizlerin içerisine sürüklemektedir! "Gelecek daha güzel günler mi getirecek?" sorusuyla yola çıkan ve bu sorulara cevaplar bulmaya çalışan bu videoda çevre sorunları derinlemesine işlenmektedir.

Videonun tamamına erişmek için [linke](#) tıklayınız.

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Bu kavram resmî olarak ilk kez 1987 yılında Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland'ın başkanlığında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED) tarafından yayımlanan “Ortak Geleceğimiz” (Brundtland Raporu) adlı raporda kullanılmıştır.

Buna göre sürdürülebilir kalkınma, “Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin de kendi ihtiyaçlarını karşılamalarında ödün vermeden karşılamak” olarak tanımlanmıştır. Bu tanım dahilinde sürdürülebilir kalkınma şematize edildiğinde üç daire modeli ortaya çıkmıştır.

Bu modele göre ancak ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda eş zamanlı ve eşit kalkınma sürdürülebilirliği getirebilir.

Sürdürülebilir Kalkınmanın Amaç ve Hedefleri Nelerdir?

BM (Birleşmiş Milletler) Genel Kurulu 2000 yılında aldığı bir kararla “barış, kalkınma, insan hakları, çevre” gibi konuların yer aldığı 60’a yakın hedef belirlenmiştir.

Ortak Geleceğimiz (Brundtland Raporu) Raporu’nda sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

- Büyümeyi canlandırmak,
- Büyümenin kalitesini değiştirmek,
- İş bulma, yiyecek, enerji, su ve sağlık konularındaki temel ihtiyaçları karşılamak,
- Sürdürülebilir bir nüfus düzeyini garanti altına almak,
- Kaynak tabanını korumak ve zenginleştirmek,
- Teknolojiyi yeniden yönlendirmek ve riski yönetmek,
- Karar verme sürecinde çevre ve ekonomiyi birleştirmek.

Sürdürülebilir Kalkınmanın Çevre Açısından Hedefleri Nelerdir?

- Su kaynakları ile tarım arazilerinin kullanımında verimliliğe önem verilmesi,
- Verimin artırılması amacıyla teknolojilerin geliştirilmesi,
- Biyo-çeşitliliğin korunması,
- Doğal kaynakların korunması,
- Sulama tekniklerinin daha dikkatli kullanılması,
- Yüksek verimli tarım arazilerinin tarım dışı aktivitelerde kullanımının önlenmesi,
- Dağ yamaçlarındaki steplerde bulunan tarım arazilerinin genişletilmesinin engellenmesi,
- Ormanların ve sulak alanların yok edilmesinin durdurulması veya minimuma indirilmesi.

Sürdürülebilir Kalkınmanın Teknolojik Açıdan Amaç ve Hedefleri Nelerdir?

- Ekosistemi kirletmeyen, doğal kaynakların kullanımını en aza indiren, daha verimli ve temiz teknolojilerle mevcutların değiştirilmesi,
- Küresel karbondioksit (CO₂) salınımının sınırlandırılması amacıyla karbon emisyonunun azaltılması,
- Sera gazlarının atmosferik seviyelerinin kısa süre içinde kararlı hale getirilmesi,
- Zamanla fosil yakıt kullanımının azaltılarak enerji kaynaklarının sürdürülebilir hale getirilmesi, alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi,
- Ozon tabakasının korunması amacıyla kloroflorokarbonların (CFC) kullanımının hızla terk edilmesi,
- Doğal sistemlerin desteklenmesi,
- Geleneksel ve kirleticilik ihtiva eden teknolojilerin kullanımının terk edilmesi,
- Geri dönüşüme önem verilmesi,
- Toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesidir.



SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA

AMAÇLARI



Ayın Kitabı: “SADE HAYAT”



"Bir özgürlük ve zenginlik formülü..."

Ekonomi yirminci yüzyılda insanların hayatına bir din olarak girdi ve onlara tek bir hayat amacı gösterdi: tüketim. Ve insanlar tüketmeye başladılar. Reklamlarıyla kuşattı insanları bu yeni din. Televizyonlarıyla kısıvrak yakaladı. Bir süre sonra insanlar tüketmekten başka birşey düşünemez hale geldiler. Ömürler tükendi, değerler tükendi, insanlık tükendi, çevre tükendi. Tarihin bu en amansız diktatörlüğünden kurtulmanın bir yolu var: Fazlalıkları atmak. Gürültüden, parazitlerden kurtulmak. Hızlı düşürmek. Sonrası, hem dış dünyanın, hem iç dünyamızın güzellikleriyle baş başa, alabildiğine renkli ve zengin bir hayat...

Muazzam derecede üretken ekonomimiz, tüketimi bir hayat biçimi haline getirmemizi gerektiriyor. Artık mal satın alma ve kullanmayı düzenli bir dinsel tören haline getirmeli, ruhsal doyumunu ve egolarımızın tatminini tüketimde aramalıyız. Eşyayı gittikçe artan bir hızla tüketmek, eskitmek, yıpratmak, atmak ve yenilemek zorundayız.



Kitaptan Alıntılar

"Güzellik, fazlalıklardan arınmadır."

"Zaten lisanımızda daha önceleri "tüketim" yerine "istihlak" kelimesi kullanırdı ki, bu kelimenin kökü de "helâk"e dayanmaktaydı."

"Modern insan, refah araçlarını elde etmek için zamanını tüketir; bu araçlarla zaman kazanır; sonra kazandığı zamanı bir an önce tüketebilmek için oyun ve eğlencelere yönelir; bu arada başını kaşıyacak zamanının olmadığından yakınır. Siz bu işten bir şey anlayabiliyor musunuz?"

"Ömrümüzü verir, karşılığında eşya alırız."

(Tanıtım Bülteninden)



Ayın Şiiri: “TELLİ KAVAK”

Bir telli kavak büyüdü,
 Daday'ın Çiydere köyünde usuldan
 usuldan.
 Yerin karanlığından azad olmus,
 Aydınlık sular yürüdü ayaklarının
 ucundan.
 Kendi halindeydi telli kavak.
 Geceleri gökyüzüne bakarak,
 Samanyolunu düşünürdü yaprak yaprak.
 Başka şey de dilemezdi.
 En uzak rüzgarlara kaptırmıştı başını;
 Ona konmayan kuşa kuş,
 Ona değmeyen rüzgâra rüzgâr da
 denmezdi.



Gel zaman git zaman,
 Kızını everecekti Çiydereli Halil
 Cebindeki yetmezdi.
 Bir gece sabaha karşı;
 Ver yansın ettiler baltayı ayak bileklerine
 Telli'nin.
 Uyanıverdi ilk vuruştan
 Aman, dedi telli kavak; kıyman!
 Sular bulandı ayaklarının ucundan,
 Yapraklar yalvardı hep bir ağızdan;
 vurman!
 Aman zaman dinler miydi Çiydereli Halil
 Kızını everecekti, cebindeki yetmezdi.
 Yıkılıverdi telli kavak,
 Ortasına gecenin boylu boyuncak.
 Oldu mu ya, dedi telli kavak
 Böğründe duran baltaya;
 Yaşayıp gidiyorduk şunun şurasında.
 Kim gönderecek şimdi selamını suların,
 Samanyoluna yaprak yaprak?
 Ne olacak şimdi rüzgâr?
 Kuşlar nereye konacak?
 Ordan oraya atıldı telli kavak
 Elden ele satıldı.

Boynuna dört demir takıldı
 Çankırı'ya beş mavzer atımı uzak,
 Bir tepenin duldasına çakıldı.
 Telefon direği oldu telli kavak.
 Vınladı durdu telefon telleri boynunda.
 Samanyoluna baktı geceleri.
 Suları düşündü ayaklarının ucunda,
 Yapraklarını düşündü,
 Rüzgârı düşündü avcunda,
 Gözleri dolu dolu oldu.
 Bir türkü tutturdu en sonunda;
 'Telefonun tellerine, kuşlar mı konar
 Herkes sevdiğine cicim, böyle mi
 yapar?'

Aydın Gün



Bilimsel Çalışmalar

Harvard'da İslam Hayvan Ahlakıyla İlgili Doktora Tezi: “Bıçağını Keskinleştir ve Hayvanının Rahatlamasını Sağla”: Hayvan Kesiminde İslam Ahlâkı İlkeleri

Harvard Üniversitesinden Nuri Friedlander, tez hocası Prof. Dr. Baber Johansen'in danışmanlığında “Bıçağını Keskinleştir ve Hayvanının Rahatlamasını Sağla”: Hayvan Kesiminde İslami Ahlak ve İbadetler konulu doktora tezi hazırladı.

Hayvanları insanların hizmetine veren ve çeşitli şekillerde onlardan faydalanılmasını helâl kılan Allah buna karşılık hayvanlara merhamet ve şefkat gösterilmesini emreder. Hz. Peygamber de “Merhamet edene Allah da merhamet eder; yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin” sözleriyle hayvanlara karşı olması gereken tavrı belirlemiştir.

Kur'an ve Sünnet'ten ilham alan İslâm hukukçuları da hayvanların canlarını acıtacak şekilde dövülmesini, aç bırakılmasını, güçlerinin üstündeki işlerde çalıştırılmasını suç kabul etmişler ve bunları yapanlara müdahale etmeyi muhtesiplerin görevleri arasında saymışlardır.

Harvard Üniversitesinde yapılan söz konusu tez, İslam'da hayvan kesimi sorununa, İslam'daki ahlaki değerlerin ana kaynaklarından biri olan İslam hukuku ve ahlaki değerleri perspektifinden ele alarak Müslüman hukukçuların, insan eylemlerine hukuki değerlendirmeler atayarak ahlaki davranışı tanımladığını ve adeta haritasını çıkardığını belirtiyor.

Hz. Peygamberin “Şüphesiz Allah her şeye karşı iyi ve güzel davranmayı emretmiştir...O halde hayvan keseceğiniz zaman en güzel şekilde kesiniz. Bu işi yapacak kimse bıçağını bilesin ve keseceği hayvanı rahat ettirsin” sözü Müslüman toplumlar bir rehber olmuştur.

Tezin, İslam hayvan ahlakı çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdığı ve daha ileri çalışmaları teşvik edeceği söylenebilir.

Tezin İngilizce metni



Yüksek Lisans Tezi: “Çevreye Duyarlı Ürün Satın Almada Dindarlığın Rolü”

Çevreye duyarlı ürünler, diğer ürünlerin aksine dünyayı kirletmeyen, doğal kaynakların tükenmesine sebep olmayan ve geri dönüştürülebilir veya değeri korunabilen ürünlerdir.

Bu ürünler, artık basit bir sorundan öte ciddi bir kriz haline dönüşen çevre sorunlarının sebeplerinden olan çevreye zararlı tüketim anlayışına karşı, etkili bir çözüm olarak karşımıza çıkmakta, kullanım alanı ve yaygınlığı her geçen gün artmaktadır. Öyle ki, ileriki dönemlerde daha da ciddileşmesi beklenen çevre sorunlarına karşı yalnızca bu ürünlerin üretileceğine yönelik iddialar vardır.

Bu çalışmada, çevreye duyarlı ürün satın alma sürecinde dindarlığın etkisi incelenmektedir. Çevreye duyarlı ürün satın alma ve dindarlık ile cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, yaşanan sosyal çevre ve ekonomik durum gibi demografik değişkenler, çevreye karşı yönelim, çevre bilinci ilişkisi ise, ayrıca ele alınmaktadır.

Araştırma, Türkiye’de 18 yaş üzeri 618 kişi ile yapılmıştır. Araştırmada anket tekniği kullanılmış, uygulama 2020’nin Ekim ve Kasım ayları arasında, Google Drive aracılığıyla online olarak gerçekleştirilmiştir. Anket formunda, Kişisel Bilgi Formu, Çevreye Karşı Sahip Olma Yönelimi Ölçeği, Çevre Bilinci Soruları, Dindarlık Ölçeği ve Çevreye Duyarlı Ürün Satın Alma Ölçeğine yer verilmiştir.

Bulgular, dindarlık ile çevreye duyarlı ürün satın alma ve çevreye karşı sahip olma yönelimi arasında olumlu ve anlamlı; dindarlık ile çevre bilinci arasında ise olumsuz ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte araştırmada, çevreye karşı sahip olma yöneliminin çevreye duyarlı ürün satın alma ve çevreyle ilgili gelişmeleri takip etme, çevre sorunlarını ciddiye alma ve bu sorunlardan dolayı endişe duyma ile gösterilecek bireysel çabaların önemli olabileceğini düşünme üzerinde olumsuz fakat etkili bir faktör olduğu bulgulanmıştır.

Çiçek, Şule (2021). Çevreye Duyarlı Ürün Satın Almada Dindarlığın Rolü. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Ayten, Marmara Üniversitesi - Yüksek Lisans Tezi

Tezin [Tam Metni](#)



Yeni Yayınlar

Efe, Ahmet (2021). İslam Perspektifinden Sürdürülebilir Kalkınma, Yönetim, ekonomi, edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi, 6(1):95-126

Özdemir, Neslişah (2021). Dindarlık ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışı: Gönüllü Sadeliğin Aracı Rolü, TUJOM, 6 (1), 70-89.



Al-Mizan Bülteni Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu yayınıdır. Üsküdar Üniversitesi Çevre Ahlakı Forumu'nun misyonu, Allah'ın yarattığı ve bizlere bahşettiği dünyayı, tüm hayat formlarını ve ekolojik sistemleri korumak ve restore etmek için toplumu bilgilendirmek ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu hatırlatmaktır.

İslam'ın temel metinlerinde, klasik kaynaklarda, Müslüman medeniyet ve kültüründeki tabiat, çevre, hayvanlar ve tabii kaynakların kullanımıyla ilgili ahlaki ve hukuki çalışmaları öne çıkararak toplumda çevre bilincini ve farkındalığı artırmaya hedeflemektedir.

Bülten Editörü: Ali A. Açıkgöç
 Hazırlayanlar: Bircan Özmen, Mustafa Açıkgöç, Utku Selvan, İlayda Tüter
 Telif Hakkı © 2022 Üsküdar Üniversitesi,
 Adres: Altunizade Mah., Üniversite Sokak. No:14, 34662 Üsküdar/İstanbul
 E-Mail: cevreahlaki@uskudar.edu.tr
<https://almizan.uskudar.dev/>

